

Gemeenteleden, *'dit is niet dan een huis gods en dit is de poort des hemels'*

Dat waren de woorden die consulent ds. Meijnen op 6 januari 1932 uitsprak bij de opening van onze kerk. Buiten stormde het en regende het onafgebroken. Binnen zat het stampvol.

80 jaar Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat).

Wat een enorm geloof heeft men toen gehad. In elkaar en in het geloof. Uitgerekend in de crisisjaren, tijdens de grote depressie bouwde men deze kerk en de bijgebouwen.

Dankzij Jan van Leeuwen, onze archivaris, heeft u iets kunnen lezen in ik geloof over die momenten toen.

In 1922 haalde men bij een eerste rondgang 4.500,= euro, oftewel 10.000 gulden op. Er was nog geen plan, er was een idee! Pas in 1928 wordt het menens. Er wordt optie genomen op grond en in 1931 start dan de bouw. 60.000 gulden moest men neertellen voor kerkzaal en bijgebouwen en inrichting en later kwam daar nog geld bij voor de grond, ca. 20.000,=.

Vandaag de dag zouden we praten over een bedrag van meer dan 2,5 miljoen.

Wat een durf, wat een moed en wat een geloof.

Men heeft er toen ook werk van gemaakt. Men ging kijken bij andere kerken in den lande.

Zo gingen op 16 november 1928 de broeders Vermeulen, Lanser en de Rouwe een tocht maken naar Woerden, Uithoorn en Haarlemmermeer. Onderweg kregen ze pech, zodat ze niet konden kijken in Haarlemmermeer. Maar over die kerk in Woerden waren ze erg tevreden. Ik vermoed de Opstandingskerk aldaar.

Nog een aardig detail is, dat de kerk op zand is gebouwd en dat komt omdat onder de oude uitbreiding een zandplaat ligt.

En ook vermeldenswaard is dat bij de opening gelijk werd besloten om alle zitplaatsen vrij te geven, dus geen zitplaatsengeld en geen vrouwen- en mannenbanken.

Wij hebben in de afgelopen jaren de kerk van binnen aangepast aan de veranderingen, maar het gebouw is hetzelfde gebleven en is zelfs een plaatselijk monument geworden. De jury van toen heeft een goede keuze gemaakt.

En als wij in februari a.s. 25 jaar gebruik maken van de voorhof, dan kunnen we ook zeggen: de commissie van toen, bestaande uit (en we noemen hun namen met ere):

Daan Koets - Arie Baars - Cees Baars - Arie Brandwijk - Gerard Romeijn - Wout Bouwman Heeft na al het overleg en inspraak, een goed besluit genomen.

Het ziet er allemaal nog buitengewoon goed uit en we hebben er nog elke week plezier van.

Ook een enorm plezier hebben we in die jaren beleefd aan en met allerlei acties, want ook toen hadden we veel geld nodig, wel 1,2 miljoen.

Gemeente, ook toen is dat geld er gekomen. Er was zelfs nog 12.000,= gulden over. Daarvoor werd o.a. een vaatwasser gekocht.

De kerkenraad is dankbaar met de visies van 1930 en 1987 en hoopt dat onze gemeente nog lang gebruik kan maken van de kerkzaal en de bijgebouwen tot eer van god en de gemeente in dezelfde spirit als toen.

Ds. Meijnen zei bij de opening: *"Wat is een huis?"* Laat ik het maar eenvoudig zeggen, zei hij: *"Een plaats waar de mens rust en heiligheid en gemeenschap vindt"*.

Dat het zo zal blijven tot in lengte van jaren is de bede van de kerkenraad.