

Nieuwsbrief SOS-zeevarenden, december 2024. Nr. 2.

Eenzaamheid aan boord

We stappen de messroom in. Bepaald geen grote ruimte. Afmetingen van 3 bij 4 meter ongeveer. Vaak bevinden twee van deze ruimtes zich tegenover elkaar met een smal gangpad ertussen. Drie vastgeschroefde tafels strategisch opgesteld om de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Stoelen aan de bodem verankerd en een bank aan de wand. Onder de bank enkele schuifdeurkastjes. Even later komt de matroos die ook de kok is, het warme eten binnen brengen. Rijst, Kip, gebakken spiegeleieren, groenten, gebakken stukken vis. Vriendelijke mensen uit Aziatische landen. Ieder schept voor zichzelf op. Aha, denk ik, als er drie man bij mij aan het tafeltje aanschuiven, zo een praatje maken. Maar dat valt tegen! Even een korte groet naar mij, maar dan eet ieder voor zich zo snel mogelijk zijn bord leeg. En binnen enkele minuten is de maaltijd door hen verorberd. Ik zit nog met een bijna vol bord. De mannen gaan weer zo snel mogelijk aan het werk. Het is werken, werken, werken, eventjes eten, weer werken, werken, werken. Geen rust om een praatje te maken op dit moment. Voor de kok Carlos is dat anders. Hij heeft wel tijd. Het gesprek gaat best diep met deze medechristen. Vragen over ervaren eenzaamheid, zijn vriendin op de Filipijnen, hoe kan hij getuige zijn? Hij is de enige christen op dit schip. Dat geeft een stuk eenzaamheid. Deze eenzaamheid ervaart hij niet nu tijdens het gesprek met medechristenen. Maar straks als hij weer op zee is. Dan heeft hij geen broeder in de buurt. Hij kan gelukkig – als het werk het toelaat – diensten van z'n thuisgemeente 'meebeleven'. Maar daarna kan de eenzaamheid weer dubbel gevoeld worden. Wat is het dan fijn dat hij met de havenpastor mobiele nummers heeft uitgewisseld. Via WhatsApp heeft hij zo af en toe een gesprek met deze pastor. En kunnen ze samen bidden.



Zomaar een voorbeeld van een boordbezoek. Deze christen-zeeman heeft wel contacten met zijn gemeente in Manilla. Vele andere zeevarenden hebben dat niet! Daarom is het zo belangrijk dat er mogelijkheden zijn om een middag / avond van boord te kunnen. Naar een zeemanshuis. Of dat er iemand aan boord komt met een luisterend oor en een open hart! Dat zijn onderdelen van het werk van ds. Ester en andere boordbezoekers.

We zijn afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en kerken. We doen een vrijmoedig beroep op u. Voor gebed en financiële ondersteuning. Eind december worden weer kersttassen uitgedeeld aan zeevarenden.



Stichting SOS Zeevarenden

Blazer 7
3251 PA STELLENDAM

www.sos-zeevarenden.nl
info@sos-zeevarenden.nl
kvknr: 24370804
ANBI RSIN:814698530

rekeningnummer: ABN Amro
NL14ABNA0539199931

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

Bedrijven kunnen giften **aan ANBI's dit jaar 2024 nog** van de winst aftrekken. In 2025 mogelijk niet meer als het Belastingplan doorgang vindt. De Eerste Kamer stemt over de nieuwe belastingplannen op 17 december 2024. Voor particulieren blijft de aftrekbaarheid van giften sowieso bestaan.

Nieuwsbrief ontvangen? Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, geeft u dit dan aan op de site onder het kopje '**contact/ANBI**' op de site www.sos-zeevarenden.nl Vier keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit (digitaal).

Financiën.

In de maanden september t/m november 2024 zijn de volgende giften ontvangen van: **Bedrijven:**€ 24.500; **Kerken** (CGK, GG, HHK, PKN): € 7857,84; **Particulieren:**€ 2990; **Fondsen:** € 8.000.

Salaris, sociale lasten, belastingen en onkosten waren in deze drie maanden: € 11991,28.

Voor al deze bijdragen zijn we heel **dankbaar**. Het is ook nodig i.v.m. het uitbreiden naar boordbezoeken in de Waalhaven en Eemhaven te Rotterdam. We onderzoeken ook de mogelijkheid om een zeemanshuis te openen in de omgeving van deze havens. Om zeevarenden in contact te brengen met het Evangelie. Het is een groot arbeid(zendings-)veld! Ruim vierhonderdduizend zeevarenden doen jaarlijks de havens van Rotterdam aan. Velen van hen zijn niet bekend met het evangelie van Jezus Christus. Het is onze missie om het Evangelie ook met hen te delen.

Vrijwilligers gevraagd.

Ben je wel eens op een zeeschip geweest?

Ben je wel eens in een zeemanshuis geweest?

Wil je eens komen kijken?

We kijken naar jou uit!

Je kunt appen naar **0611070913**.

ds. Jan Willem Ester, Pastor voor zeevarenden.



Presentatie in uw gemeente?

Er zijn mogelijkheden om een presentatie te geven in uw gemeente.

Neemt u daarvoor contact op met ons. info@sos-zeevarenden.nl

ABC van Dis,
Secretaris.



We wensen u allen goede kerstdagen toe en een gezegend
2025 A.D.N.

NL14ABNA0539199931 t.n.v. SOS-zeevarenden.